

Saygıdeğer Okul Müdürüm, Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler,

Atatürk İnkılâplarının en büyüğü; millî egemenliğe dayalı, tam bağımsız, millî, çağdaş ve lâik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Yaşasın Cumhuriyet söylemi de yeni kurulan Türkiye'nin dünyaya duyurduğu bir bağımsızlık çığlığıdır. Bugün doksan dört yıl sonra büyük zaferlerle, büyük mücadelelerle kurulmuş bir ülkenin bayramını kutlamak için buradayız, bir aradayız. Bu gurur bizim. Bu emanet hepimizin. Bayrağımızla, marşımızla, şiirlerimizle alkışımızla, bu günü tekrar ve tekrar hatırlamak, kutlamak mecburiyetindeyiz.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: “Türkiye Cumhuriyeti her manası ile büyük Türk milletinin öz ve aziz malıdır. Kıymetli evlâtlarının elinde daima yükselecek, ebediyen yaşayacaktır”.

Bugün karanlıktan aydınlığa, kurtuluştan mucizeye uzanan bu süreci kısaca anlatmak, bir daha yaşatmak isterim sizlere.

Yıl 1919  
Mayıs'ın 19'u  
Gökte bulut köpürüyor, köpürüyordu  
Ve Mustafa Kemal  
Ayak bastı Samsun'a  
Gün yürüyor  
Yol yürüyor  
O yürüyordu diye başlayan

Kongre Sivas'ta toplanacak  
İlk ateş Sivas'ta yanacak  
İki yol var, iki ihtimal  
Ya ölüm, ya istiklâl! diye devam eden

Gazi'yi gördüm  
Bir tümseğe dayanmış sağ ayağı  
Başında kara bir kalpak  
Kocatepe'den kalkan parmağı  
Akdeniz'i gösterir gibiydi.  
Bir vatan şahlanmıştı balam  
Devir, tarihe hükmeden devir gibiydi  
Bu millet ölür mü, ölür müydü hiç,  
Baksan ki Gâzi'nin gözlerinde  
Ölmekle yaşamak bir gibiydi... diye sürüp giden dizelerde

Savaşlar, zaferler, devrimlerle yeniden kurulan bir ülke, yeniden dirilen bir ulusun destanı vardır.

Bu destan, kolay yazılmamıştır, elbet unutulmayacaktır. Nice destanları gölgede bırakır. Az zamanda çok büyük işler yapılmış, bu başarı Türk milletine ve değerli ordusuna atfedilmiştir. Türkiye yeniden yaratılmıştır. Ekonomisinden sanayisine, sosyal hayattan siyasetine büyük bir değişimdir bu. Dünyanın hayretle ve imrenerek baktığı bu gelişim bugün de yadsınamaz. Büyük Önder'in “Benim naçiz vücudum bir

gün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır. Ve Türk milleti güven ve mutluluğun kefilî olan ilkelerle, uygarlık yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir.” sözleri kimsenin bâki olmadığıın uygarlıkların ve ulusların sonsuzluğa uzanacağıın bir kanıtıdır.

Cumhuriyet aydınlarından İlhan Selçuk’un ilk köşe yazılarından biriyle sözlerime son vermek istiyorum.

Atatürk ihtilali, aklın ışığına engel olan tahta perdeleri kaldırmıştır bizim penceremizden... Artık Atatürk ihtilalinin ilkeleri çizmektedir penceremizin çerçevesini...

Her insanın penceresi kendine benzer. Atatürkçülerin penceresindeki mimaride devrimlerin çizgileri vardır. Atatürk devrimlerinin Türkiye’ye açtığı pencerede ne ahşap evlerdeki kafesler, ne saraylardaki ağır perdeler, ne konaklardaki panjurlar, ne tapınak pencerelerindeki vitraylar vardır.

Atatürk’ün Türkiye’ye açtığı pencereden ışık düpedüz girer... Aklın ışığı!

Aklın ışığını takip etmeniz dileğiyle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Sevi ÖZİŞİK